

Wat geven we onze kinderen mee?



In deze dienst wordt
Jari Julian Dalhuisen opgedragen

Voorganger: ds. Mirjam Sloots Organist: Dub de Vries OVD: Karin Kooi

Diaken: Dick Meijer Kinderkerk: Isabel van Asperen

Beamist: Mark de Waal, Geluidstechniek: Klaas Kramer

Zondag 13 september 2020

VOOR DE DIENST: Feestelijk orgelspel

WOORD VAN WELKOM

DREMPELGEBED

OPENINGSLIED: 'Dit is een morgen als ooit de eerste' (NL216)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

BEMOEDIGING

ouderling

ALLEN:

ouderling

ALLEN:

Onze hulp is in de Naam van de Heer,

De Heer van hemel en aarde.

Heer, onze God, keer U naar ons toe,

En doe ons weer leven met hart en ziel.

GROET en STIL GEBED

KYRIEGEBED (elke bede ingestemd met Kyrie Eleison uit Ghana NL 301j)

Ky ri - e e - le - i - son. Ky ri - e e - le - i - son.
Ky ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e e - le i - son.

ZINGEN: 'Waar je woont op deze wereld' (Melodie 'Alle Menschen werden Brüder')

Waar je woont op deze wereld,
tussen bloemen of beton,
elke dag is er nieuw leven,
elke dag een nieuwe zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
om opnieuw op weg te gaan
en te zoeken naar het wonder
van God zelf in ons bestaan.

Waar je woont op deze wereld,
tussen bloemen of beton,
tussen twijfel, tussen hopen,
elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
't woord van Christus te verstaan,
door de ogen van de ander
kijkt God zelf ons steeds weer aan

Waar je woont op deze wereld
tussen bloemen of beton,
tussen haat of tussen liefde,
elke dag is er een zon,
Elke dag een nieuwe kans ook
samen weer op weg te gaan
samen werken in zijn liefde
samen werken in zijn naam.

RONDON DE KINDEREN

KINDERLIED: 'God kent jou vanaf het begin' (filmpje met tekst)

Refrein: *God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet*

Couplet: en weet je wat zo mooi is
 bij Jezus voel je je vrij
 om helemaal jezelf te zijn
 want Hij houdt van jou,
 ja Hij houdt van jou,
 ja Hij houdt van jou en mij

(refrein 2x)
(couplet 1x)
(refrein 2x)
(2x laatste zin refrein herhalen)

GEBED OM INSPIRATIE

LEZING: Marcus 10: 13-16 (NBV)

ZINGEN: 'Kom tot de Vader' (Opwekking 599, via youtube)

Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

OVERWEGING

LIED: 'Imagine' (John Lennon)

OPDRAGEN/ZEGENING VAN KINDEREN

INLEIDING

LIED BIJ HET BINNENBRENGEN:

'Welkom' (Stef Bos) met filmpje

Op een dag ben je geboren
Uit samengaan ontstaan
Uit een lange rij van mensen
Die nog diep in jou bestaan
Met hun angsten en verlangens
Met al hun liefde en hun pijn
Daar ver in het verleden
Ligt de bron van wie wij zijn

En wat wij nu verkeerd doen
Zal jij ons moeten vergeven
En al zal je ons soms haten
Jij komt ons in jezelf tegen
Want al vind je ook de vrijheid
Wij zijn in elkaar gevangen
Al zal jij ons ontwijken
Wij blijven jou omarmen

Welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Welkom in ons leven
Welkom in ons huis
Welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Welkom in ons midden
Welkom in ons huis

En op een dag dan zal jij hier weggaan
Naar daar waar wij niet zullen zijn
Als een schip dat in de toekomst
Aan onze horizon verdwijnt
Naar een tijd die wij nooit zullen kennen
Jaren die nog niet bestaan
Nieuwe muren om te slechten
Nieuwe bruggen om te slaan

Wees welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Welkom in ons leven
Wees welkom in ons huis
Welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Wees welkom in ons midden
Welkom in ons huis

HET NOEMEN VAN DE NAAM

WAT WIL JE MEEGEVEN?

VRAGEN EN BELOFTE

ZEGENING

ZEGENINGSKAARS

AANDENKEN VAN DE KINDERKERK

DANK-EN VOORBEDEN met stil gebed en het Onze Vader

MEDEDELINGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED: 'Door tijd en ruimte' (mel. Oude liedboek Gz.393)

Door tijd en ruimte gaan wij mensen,
als vogels in hun vrije vlucht,
langs wegen van geboortepijnen
op zoek naar waarheid en geluk.

Voor recht en vrede gaan wij mensen
en vlechten woorden tot een streng
van kracht en hoop op beter tijden
door onvermogen, twijfel heen.

Om heelheid, uitzicht gaan wij mensen,
op lange reis die leven heet
door medelijden, medeleven
door goed en kwaad, met hart en ziel.

Geef ons de moed om lief te hebben,
door hoogte, diepte heen te gaan
de broosheid van onszelf te kennen
en bij uw woorden stil te staan.

WEGZENDING EN ZEGEN (gezongen door voorganger)

Allen: Amen, Amen, Amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen God uw naam ter eer

FEESTELIJK ORGELSPEL