

## Liturgie zondag 10 januari 2021

Thema: Het tij keren

ORGELSPEL

WOORD VAN WELKOM

DREMPELGEBED

LUISTERLIED: Lied 84a *'Wat hou ik van Uw huis'*

BEMOEDIGING:

ouderling      Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
ALLEN:            De Heer van hemel en aarde.  
ouderling      Heer, onze God, keer U naar ons toe,  
ALLEN:            En doe ons weer leven met hart en ziel.

GROET

STIL GEBED

KYRIËGEBED

Ingeleid en intenties beantwoord met orgelspel:  
refrein van Lied 915 *'Nobody knows the trouble I've seen'*

GLORIALIED: Orgelbewerking van Lied 705 *'Ere zij aan God de Vader'*

RONDON DE KINDEREN

- Praatje en opdracht
- Kinderlied 'Samen in het Licht'

1. Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God  
op Hem zijn zij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door  
En wie zich openstelt  
Ervaaft misschien een beetje licht  
Door wat er wordt verteld

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
En elk heeft zijn verhaal  
Het licht verbindt ons met elkaar  
Het is voor allemaal

- Aansteken van de kinderlantaarn

GEBED OM INSPIRATIE

## 1<sup>e</sup> LEZING O.T.: Jesaja 55 vers 1 t/m 11

### LUISTERLIED: Lied 'Straks bijeen'

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.  
Straks bijeen, het verdriet van de baan.  
Weer bijeen, zonder afstand te houden,  
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.  
Samen breken we brood, delen wijn.  
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:  
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,  
na het leed dat we hebben doorstaan,  
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,  
In geloof dat de liefde ons leidt:  
Voor elkaar en voor moeder aarde  
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk

Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community

Nederlandse vertaling: Gert Landman

## 2<sup>e</sup> LEZING N.T.: Marcus 1 vers 1 t/m 8 'Johannes de Doper'

### LUISTERLIED: Lied 757, 'Swing low, sweet chariot'

### PREEK

ORGELSPEL: Dub de Vries verbindt 2 hoopvolle liederen met elkaar:  
'Wat de toekomst brengen moge' en 'The Rose'

### DANK- EN VOORBEDEN (Stil gebed/Onze Vader)

### MEDEDELINGEN

### COLLECTEDOELLEN

LUISTERLIED: Lied 428, 'Overvloedig geef ik U'

WEGZENDING EN ZEGEN, *beantwoord met:*

Allen: Amen, amen, amen,  
dat wij niet beschamen  
Jezus, Christus onze Heer,  
amen God uw naam ter eer!

### ORGELSPEL